



Nieuwsbrief

December 2023



Inleiding

De laatste Nieuwsbrief van 2023!

In deze nieuwsbrief, zoals gebruikelijk, een stukje van het bestuur, de estafette, een nieuw lid, tips, een mooi gedicht en een overzicht van de activiteiten van de VOM. En ook deze keer weer een 'in memoriam'.

Het laatste pdf'je! Begin deze maand hebben Grethe en Nell op Aventus instructie gekregen voor het nieuwe nieuwsbriefprogramma. De laatste hand wordt nu gelegd aan ons gloednieuwe sjabloon. Spannend!! We zullen nog best wat moeten oefenen, maar half maart is het zover.

Van het bestuur

Het zijn lange donkere nachten en korte koude dagen en het einde van het jaar is in zicht. We kunnen terugkijken op een mooi jaar met een variatie aan activiteiten. Een compliment is op z'n plaats voor de Activiteitencommissie die dit jaar opnieuw mooie, inspirerende en interessante activiteiten wist te organiseren.

Het komend jaar bestaat de VOM 20 jaar en dat gaan we vieren op 3 april in het Openluchtmuseum in Arnhem!

Mede namens het bestuur wens ik iedereen

fijne feestdagen, een zalig uiteinde en een gelukkig Nieuwjaar!

Roy Nagel
Voorzitter VOM

Estafette

Even voorstellen

Annemiek van Benthem werkte zo'n 30 jaar bij de afdeling Economie en Ondernemen, vooral in Deventer, maar ook wel in Zutphen en Apeldoorn. Na haar opleiding Schoevers deed ze de lerarenopleiding en ging lesgeven in Nederlands, Engels en Secretariële Praktijk.

Annemiek vertelt dat ze met veel plezier heeft lesgegeven en samengewerkt heeft met haar collega's. Na haar pensioen in augustus 2022 wilde ze graag wat lijntjes houden naar Aventus en besloot ze om lid te worden van de VOM. "En ook omdat ik heel erg van leuke uitjes houd!"

Annemiek woont samen met Harrie in Deventer.

Waar houd je je op dit moment mee bezig?

Tot haar verbazing is Annemiek sinds haar pensioen vooral *niet* aan het niks doen! De dagen vullen zich met van alles en nog wat. Oppassen op woensdag op de kleinkinderen, maar ook dansles en bridgeles. Met een clubje van de bridgeles bridget ze op maandagmorgen. "Wat een luxe dat dat kan! Gewoon op maandagmorgen!"

Wat staat er bovenaan je bucketlist?

"Daar heb ik helemaal niet over nagedacht! Ik geloof niet dat ik die heb. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik ben ongeloflijk tevreden met mijn leven."



Annemiek vertelt dat ze geniet van de vakanties buiten de schoolvakanties om. Heerlijk met de caravan eropuit. En deze winter een paar weken op bezoek bij vrienden, die aan het overwinteren zijn in de warmte.

Wat zou je graag een keer samen met je mede-VOM'ers doen?

Annemiek vertelt dat ze laatst met een vriendin, al wandelend, op de IJssellinie stuitte. Daar zou ze graag een keer een rondleiding krijgen in een van de bunkers. Of een dagje naar Den Bosch. Een prachtige stad met veel historie.

Aan wie geef je het stokje voor deze estafette door?

Ik geef het stokje graag door aan Gerard Feith. Gerard heeft als ICT'er ons geholpen tijdens de praktijklessen Secretariaal en de toetsen van Cambridge, waar we zeker ondersteuning nodig hadden. Een belletje was genoeg. Voor hem misschien heel normaal, maar voor ons een uitkomst.

Ik was blij verrast om je terug te zien bij het uitstapje pitch en putt.

Activiteiten

Stadswandeling Arnhem 21 september 2023



Ik was al vaak in Arnhem, heb er 5 jaar gewerkt en we gingen er jarenlang op familiebezoek. Maar ik was nog nooit in het oude handelskwartier. Een verrassend stukje stad aan de oevers van de Rijn met een prachtige stadspoort, de indrukwekkende Eusebiuskerk, het Airborne Museum at the Bridge en de historische kelders. Na een stadswandeling bezochten we de kelders, die al sinds de middeleeuwen bestaan. Een wandeling onder de stad dus. De kelders zijn gerestaureerd en onderling verbonden. We kwamen weer bovengronds in Erfgoedcentrum De Rozet. De middag werd afgesloten met een gezellig hapje en drankje bij Momento.

Nell Spies

Bronbeek Arnhem 4 oktober 2023



Op woensdag 4 oktober hebben we een bezoek gebracht aan Bronbeek.

Hét museum en hét kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Bronbeek is ook een tehuis voor veteranen van alle onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

Onder begeleiding van 2 deskundige gidsen zijn we door de tuin en deels door het gebouw rondgeleid. Helaas was het museum nog gesloten wegens een verbouwing.

Op het landgoed wordt een groot aantal herdenkingen gehouden. Het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan is ook op het landgoed gevestigd. In dit centrum hebben we kunnen genieten van een heerlijke Indische maaltijd. Daarnaast hebben we natuurlijk heerlijk met elkaar kunnen bijkletsen.

Kortom een zeer geslaagde en gezellige middag.

Piet de Kant

Geitenboerderij Winterswijk 21 november 2023

De geitenboerderij was zeer de moeite waard. De eigenaar, Bert Kots, was een boeiend verteller en heeft ons ingewijd in de geheimen van ecologisch verantwoord boeren. Het belang bijvoorbeeld van klaver in een weiland: smakelijk hapje voor de dieren, een belangrijke stikstofproducent waardoor geen kunstmest gebruikt hoeft te worden, en een parapluutje dat voorkomt dat de grond uitdroogt. Een ander voorbeeld is het bewust inzetten van sluipwespen om de hoeveelheid vliegen binnen de perken te houden en gewassen te beschermen, zodat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt



hoeven te worden. In de zomer kun je bij de Geitenboerderij Brömmels kamperen bij de boer. De geitenkaasproeverij was een succes. De producten vonden gretig aftrek.

Jan Gerritsen

Nieuwe leden

Sinds de vorige Nieuwsbrief heeft er zich één nieuw lid aangemeld. We heten Anna van Ommeren van harte welkom!



In memoriam Jaap Zijp

Enige tijd geleden bereikte ons het bericht dat Jaap Zijp is overleden. Jaap werkte meer dan 30 jaar als wiskundedocent op de MTS aan de Boerhaavestraat in Apeldoorn. Hij was een vraagbaak voor collega's, die in de beginjaren van de computer tegen problemen aanliepen. Het kon een dag duren, maar dan kreeg je de oplossing van hem met een uitgebreide verklaring erbij. Jarenlang stalde Jaap zijn Renault in een lokaal dat niet gebruikt werd. Een mooie gelegenheid om tussendoor ook even een reparatie te verrichten. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde Jaap naar Haaksbergen.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

Geniet van de winter, geniet van de natuur, de muziek, kunst en cultuur

Tips voor uitjes in de regio



De Gelderse kastelen in kerstfeer

- Kasteel Cannenburgh en kasteel Zypendaal zijn prachtig verlicht en gedecoreerd in sfeervolle kerstversiering.
- Kasteel Ammersoyen organiseert lichtjesavonden met kaarsen en lampions van 27 dec. 2023 tot 5 jan. 2024
- Kasteel Rosendaal houdt een winterfair op 16 en 17 december. Je kunt daar ook nog de expositie van Maria van Gelre bezoeken.
- www.glk.nl

Dickens festijn Deventer



Zaterdag 16 en zondag 17 december vindt het iconische Dickens festijn weer plaats met 950 personages uit de boeken van Charles Dickens. Dit moet je zeker een keer in je leven hebben gezien.

Van 6 t/m 30 december is er ook een hoorspelwandeling "Dickens Walk". Deze audiotour brengt Dickens tot leven aan de hand van schilderachtige foto's. De wandeling start in de Walstraat. www.dickensfestijn.nl

De Grote Kerstfilm op Paleis het Loo

In Stal 1 op Paleis het Loo wordt van 23 december tot 7 januari De Grote Kerstfilm vertoond. Het paleis speelt een belangrijke rol in deze jeugdfilm en is er gedeeltelijk opgenomen. De film is ook online en in verschillende bioscopen te zien.

En natuurlijk is het paleis zelf weer prachtig verlicht en ingericht met kerstversiering. www.paleishetloo.nl



Voor de wandelaars onder ons zijn er talrijke mogelijkheden.

- Winterwandelingen op de Veluwe. www.visitveluwe.nl
- Winterwandeltocht Silvolde. Deze wandeling op 28 december is een gezellige activiteit met midwinterhoornblazers en glühwein.
- 6 winterwandelingen in prachtige winterlandschappen in Overijssel. www.visitoost.nl



Kerstmis 2023

***Het feest van wachten
op het licht in de duisternis
Het feest van verwachten
wat er nog steeds niet is.***

***Verlangen naar de vrede
Hopen op een veilig jaar
Kerstmis brengt gevoelens
van respect voor elkaar***

***Verlangen naar de tijd
dat woorden bemoedigen
Met warmte uitgesproken
en zo het leven verrijken***

***Verlangen dat wordt geboren
in het hart van ieder mens
Het is kwetsbaar krachtig
net als het kerstfeest zelf***



Het kerstgedicht is uitgezocht door Aaf Broer, het koptisch icoon is geschilderd door Grethe Heshusius